



Onze raadsleden:

Nanette Ramaekers, Leon van den Beucken, Bram Beurskens (fractie voorzitter), Ergün Cangir, Lonneke Janssen, Duran Yildiz, Tuğba Özkaya en Luud Pieko



Jiri Ambroz
Bestuurslid
j.ambroz@eenlokaal.nl

Wil je graag meedenken en meedoen met EENLokaal?

Graag! Er zijn veel manieren om ons werk te steunen. Informeren kan geen kwaad. Je kunt ook meehelpen met kleine dingen, zonder grote verplichtingen. Of word lid: www.eenlokaal.nl Voor andere vragen over bijvoorbeeld leefbaarheid, kunt je terecht bij info@eenlokaal.nl



Op vrijdag 12 april jl. was ik onderweg op zoek naar een “verborgen activiteit” in ons mooi Groot Venlo. Mijn missie was om te kijken naar en te spreken met een kleine groep inwoners die zich inspinnen voor de maatschappij zonder enige subsidie of financiële ondersteuning.

Dit keer kwam ik boven op de heide bij het huis van de wijk **De Glazenap** in Tegelen.

De Glazenap is in de wijk “Op de Heide” voortdurend in ontwikkeling. Het bestuur van De Glazenap bestaat uit 10 personen onder leiding van mevrouw Patricia -Hoeben. De 100 tal vrijwilligers zijn de kurk van het Huis van de Wijk. Geen vrijwilligers, geen Huis van de Wijk!

Wie zijn deze vrijwilligers? In het ontmoetingscentrum vinden tal van verenigingen en clubs onderdak. Je vindt er biljartclubs, schaakverenigingen, dansclub, kaartclubs, gymnastiekclubs, schildersclub, postduivenvereniging enz. enz. en diverse werkgroepen.

Op vrijdagmorgen werd ik verwelkomd door Wiel Achten de voorzitter van de Werkgroep Wijkzaken en coördinator “Groene Brigade”.

Al jaren rukt de Groene Brigade bestaande uit 6 vrijwilligers iedere vrijdagmiddag vanaf 13:00 uur uit om de wijk op te schonen. Hun motivatie is niet alleen om door de wijk te prikken en wandelen, maar ook om de wijk schoon te houden en het is bovendien ook goed voor de gezondheid. Het gaat ook om de signaalfunctie naar de wijkbewoners toe en het is een sociaal gebeuren.

Zo halen ze wekelijks zakken vol blikjes met of zonder statiegeld op. Zelfs de Duitse blikjes en flessen worden naar Kaldenkerken gebracht om ze verantwoord af te voeren.

Om te laten zien dat EENLokaal dat soort initiatieven altijd ondersteunt en waardeert, had ik voor bij de koffie een lekkere Blerickse vlaai meegenomen.

Dat was natuurlijk zeer welkom. Onder het genot van een kopje koffie hebben de aanwezige heren mij bijgepraat over hun gezellige wandelingen. Met hun prikstokken, grijpers en karretjes vertrokken ze om hun vrijdagmiddag door te brengen. En ik ging verder op zoek naar de “verborgen activiteit” ergens in Steyl.

Tot de volgende keer..

Jiri Ambroz

