



**Onze raadsleden:**

Nanette Ramaekers, Leon van den Beucken, Bram Beurskens (fractie voorzitter), Ergün Cangir, Lonneke Janssen, Duran Yildiz, Tuğba Özkaya en Luud Pieko



**Jiri Ambroz**  
Bestuurslid  
j.ambroz@eenlokaal.nl

**Wil je graag meedenken en meedoen met EENLokaal?**

Graag! Er zijn veel manieren om ons werk te steunen. Informeren kan geen kwaad. Je kunt ook meehelpen met kleine dingen, zonder grote verplichtingen. Of word lid: [www.eenlokaal.nl](http://www.eenlokaal.nl) Voor andere vragen over bijvoorbeeld leefbaarheid, kunt je terecht bij [info@eenlokaal.nl](mailto:info@eenlokaal.nl)



Op woensdag 27 maart jl. ben ik vanuit EENLokaal als bestuurslid op bezoek geweest bij het "woensdagmorgen groepje op het kerkhof" in Velden. Mijn missie was om te kijken en te spreken met een kleine groep inwoners die zich inspinnen voor de maatschappij zonder enige subsidie, financiële ondersteuning.

Ergens rond 2014 heeft een klein groepje inwoners van Velden het initiatief genomen om het kerkhof in Velden aan de Molendijkweg beter te gaan onderhouden. Het kerkhof lag er niet echt florissant bij en daarom werd besloten om zelf het kerkhof te gaan onderhouden.

Wie zijn deze vrijwilligers? Een zeer gemotiveerd tiental Veldenaren die wekelijks elke woensdag in weer en wind het kerkhof netjes bijhouden.

Om te laten zien dat EENLokaal dat soort initiatieven altijd ondersteunt en waardeert, had ik voor bij de koffie een lekkere Blerickse vlaai meegenomen.

Dat was natuurlijk zeer welkom. Onder het genot van een kopje koffie hebben de aanwezige dame en heren bij een lichte regenval mij bijgepraat over de geschiedenis van dit kerkhof dat er prachtig bij ligt. Natuurlijk betreft het een gemeentelijke begraafplaats in Velden, die normaliter door de gemeente dient te worden onderhouden, maar dat gebeurt nu in goed overleg door deze woensdagmorgen groep. Ze worden ondersteund waar nodig door de gemeente en worden ook hiervoor gewaardeerd. Ook de dorpsraad van Velden is ze daarvoor zeer erkentelijk en geeft een financiële bijdrage voor koffie e.d.

Nu, aan het begin van het voorjaar, heeft het kerkhof ook nog een mooie functie, een heerlijke plaats voor de vogels die nu in meerdere vogelhuisjes kunnen gaan nestelen. Zelfs een bosuil heeft op dit kerkhof zijn plek gevonden om te gaan zorgen voor een mogelijke familie-uitbreiding.

Er is ook een zelfgemaakt insectenhotel om de natuur zijn gang te laten gaan.

Onze complimenten hiervoor.

Op naar de volgende kleine verborgen initiatieven.

Jiri Ambroz

